

RECHT OP WERK

Nieuws over ons ESF-project “Een nieuwe weg naar werk: ontwikkeling van een geïntegreerde begeleidingsmethodiek voor mensen in generatiearmoede”:

Negen maanden zijn we ondertussen samen onderweg! We zijn dan ook terecht fier op alle mensen die samen de nieuwe trajectbegeleidingsmethodiek aan het uittesten en verder ontwikkelen zijn!



Chantal vertelt: *‘De wekelijkse groepsbijeenkomsten zijn belangrijk voor mij. Ik weet wel dat er nog mensen in mijn situatie zitten, maar elke week met hen samen komen en eens praten en lachen, doet mij veel deugd. Zo ben ik ook eens weg van de problemen thuis, want daar*

ben ik het die altijd voor de anderen aan het zorgen is. De laatste tijd voel ik me wat minder goed in mijn vel, maar dan motiveer ik mezelf om toch onder de mensen te komen. Ik weet van mezelf dat ik anders weer snel in de put zou zitten. De positieve commentaren vanuit mijn opleiding, de steun van mijn trajectbegeleider en van de groep helpen mij om vol te houden.’

Ondertussen volgen 7 mensen een opleiding (o.a. een opleiding tot stukadoor, verzorgende, ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting, keukenmedewerker en logistiek assistent) en is **één iemand aan het werk** via interimcontracten. Andere mensen zijn aan het solliciteren met hun arbeidstrajectbegeleider van VDAB, GTB of Groep INTRO of zijn nog aan het uitzoeken welke mogelijkheden er zijn op gebied van opleiding en werk. Nog anderen zijn actief op andere domeinen (bvb. kinderopvang, huisvesting,...) samen met de hulpverleners van het OCMW of CAW.

Mieke en Lesly vertellen:

‘Mijn droom is om als schoenenverkoopster te werken. Samen met Karen van Groep INTRO heb ik mijn CV opgesteld en zoeken we vacatures. Zo ben ik mij laatst gaan aanbieden in een winkel, maar de vacature was al ingevuld. Ik heb mijn CV achtergelaten en hoop dat ze een volgende keer aan mij denken.’

‘Ik wil graag gaan werken in een fabriek, maar als alleenstaande moeder is het moeilijk om in een ploegensysteem te werken. Ik heb nu wel opvang voor mijn zoontje na school waar hij ook begeleid wordt bij zijn huiswerk. Samen met

Heidi van het CAW heb ik bij de schuldbemiddelaar kunnen regelen dat ik mij een tweedehands brommer kan kopen, dat helpt bij het zoeken naar werk.'

'In de groep durven we elkaar confronteren en worden er tips gegeven om (conflict)situaties anders aan te pakken.' Tijdens de bijeenkomst over stress vertelde iemand over zijn lawaaierige buurman omdat hij niet wist hoe hij deze persoon daarop kon aanspreken. Er ontstond een groepsgebesprek over het belang van communicatie en heel wat tips werden gedeeld. Vervolgens werd ook besproken hoe je stressvolle situaties op de werkvloer goed kan aanpakken. *'Op het einde van elke bijeenkomst schrijven we in ons schrift wat we geleerd hebben zodat we er later nog eens op kunnen terug kijken.'*



In november volgden we een infosessie 'Rechten verkennen' bij Buurtweb vanuit de behoefte van mensen in armoede om hun rechten beter te kennen en meer toegang te hebben tot informatie. Tijdens de infosessie werd stilgestaan bij het gebruik van internet en meerbepaald de website 'Rechtenverkenner'.

Een reactie achteraf: *'De infosessie was goed opgebouwd en in mensentaal. Je kreeg het gevoel dat je geen domme*

vragen kon stellen. Ik ga zeker nog eens terug komen om mij lid te maken.'

Eind december is het **eerste dialoogmoment** tussen alle mensen in armoede en de betrokken diensten om samen de eerste besluiten te trekken over deze nieuwe manier van werken. Wat hebben we al geleerd? Hoe kunnen andere werkzoekenden in armoede baat hebben bij onze geïntegreerde begeleidingsmethodiek? Waar moeten we bijsturen?

De conclusies van dit dialoogmoment worden neergeschreven in ons handboek 'Een nieuwe weg naar werk.' dat op 1 juni 2011 voorgesteld wordt op onze studiedag 'Armoede en Arbeid' in cultuurcentrum De Werf.

De groep heeft alvast een boodschap voorbereid om de dienstverleners tijdens het dialoogmoment te inspireren en motiveren voor de komende maanden:

*Een luisterend oor
dat geeft ons moed.
Door jullie vertrouwen in ons
kunnen wij onze muur wat afbouwen.
Jullie maken wegen vrij,
aan ons om ze te betreden.
Met jullie kennis en onze kracht
kunnen we samen op pad.*

Bedankt voor de steun en het vertrouwen!